



De verborgen Schat

Datum: 7 juni 2023

Naam kind:.....

Deze middag ging het verhaal over: Handelingen 9: 36-43 Petrus en Tabitha

Wat een wonder. Geloof jij in wonderen? Nou luister maar wat er is gebeurd. Kennen jullie Tabitha? Ze wordt ook wel Dorkas genoemd. Zij is een goede vrouw, die veel aan anderen denkt. Ze helpt arme mensen en naait kleding voor weduwen. Plotseling is Tabitha gestorven. Wat een verdriet is er in de stad. De mensen wassen haar en leggen haar in de opperzaal. Dan roepen ze Petrus, kom Petrus, Tabitha is gestorven, Moet je eens kijken wat ze allemaal voor ons heeft genaaid. Petrus stuurt alle vrouwen weg uit de kamer en hij knielt en bidt tot God. Dan zegt hij: 'Tabitha sta op!' Kijk! Ze doet haar ogen open, ze leeft weer! Wat een wonder heeft God gedaan! Heel de stad praat over dit wonder. En wat gebeurt er? Veel mensen geloven in de Heere.

En jij? Doe jij wel eens wat voor andere mensen? Hoe zou jij anderen kunnen helpen? Het is fijn om anderen te helpen; daar wordt de ander blij van, maar jij zelf ook!

De leertekst is: Joh 3:16:

'Want also lief heeft God de wereld gehad dat Hij Zijn eniggeboren Zoon gegeven heeft, opdat een ieder die in Hem gelooft, niet verloren gaat, maar eeuwig leven heeft'.

Opdracht: Zoek de 15 verschillen.



Als je deze opdracht maakt en de volgende keer, **21 juni** inlevert op de club, dan krijg je een extra spaarpunt!